

Afscheid van huisje Jansje.



*Terschelling.*



**22 oktober 2023. op uitnodiging  
van Janet en Kes.**

Van Kes en Janet kregen we een uitnodiging om op 22 oktober een dagje geheel verzorgd, naar Terschelling te komen. Dit als cadeautje alvast voor onze trouwdag op 22 november,

Het was miezerig weer deze zondagochtend toen Jan Bargboer ons naar de boot bracht. We gingen met de snelle boot "TIGER". Na een vaartochtje van ongeveer 50 minuten voeren we de haven van West Terschelling binnen. Hier stond Janet op de kade om ons te begroeten. Kes was onderussen naar het



Nog 1 keertje genieten van elkaar en een stukje gebak. En ja, dan zit helaas deze mooie dag er weer op  
**Janet en Kes heel erg bedankt.**



Het is een prachtige dag geworden. Om het in herinnering te houden heb ik besloten er een klein fotoboekje van te maken, zodat we, als we later het boekje doorbladeren kunnen zeggen, weet je het nog. En dan nog eens fijn nagenieten over deze mooie dag,



Ondertussen had Kes te huurauto geregeld, en gingen we op weg naar het dorpje Hoorn. Hier huren Janet en Kes al een aantal jaren het zomerhuisje Jansje. De koffie met gebak ter ere vna Janet haar verjaardag smaakte voortreffelijk



Na deze wandeling werd het wer tijd om langzamerhand weer richting West te gaan



Na de koffie stapten we in de auto voor een ritje naar de warsdijk om wat foto's te maken van het wad en de wierschuur.



We gingen op weg naar het Wrakkenmuseum. Hier hebben we een gesprekje met Guus gahad en kregen Ika en Janet allebei een een **Happy stonnes** van Guus.



Na een heer;ijke lunsh bij de **Rustende jager** was het tijd om een wandeling te maken in het **Formerummerbos**. Hier hebben we nog wat foto;s gemaakt

